

*Vrienden van de Historische
Collectie Korps Nationale Reserve*



VAN HET BESTUUR

Op maandagmiddag 10 juni 2013 hebben 4 oud-leden van het voormalige Peloton 343 uit Enschede hun pelotonsvaan overgedragen aan de Historische Collectie te Harskamp.

De leden van het peloton 343 hebben indertijd zelf de benodigde gelden bijeen gebracht door een deel van de bijdragen uit onder andere pelotonsfeesten hiervoor te bestemmen.

Zoals zij zelf vertelden leverde in die tijd veel drinken (uiteraard uitsluitend frisdranken.....) toch ook iets goeds op.

Het betreffende vaan is in België vervaardigd en aan twee zijden identiek uitgevoerd en kostte toen voor elke zijde vijfhonderd gulden.

Op de foto overhandigt SM b.d. B. Hof de vaan aan onze penningmeester Elnt b.d. Dolf Koning, die overigens zelf nog heeft gediend bij het naburige peloton 341.

Vermeldenswaardig is nog dat velen dachten dat de vaan volledig in het ongereede was geraakt, maar de slimme SM b.d. B. Hof heeft dit vaan al die jaren goed bewaard. Wij zijn hem dankbaar voor zijn historisch besef!

Op de achtergrond ziet u de andere drie heren, namelijk Maj b.d. C. Meere (ooit pelotonscommandant van 343), Sgt1 b.d. A. Konink en Kpl1 b.d. G. Tiehuis.



Dit jaar is een nieuwe suppoost/gastheer met zijn mooie (vrijwilligers) werk bij ons begonnen.

Het is Sgt1 b.d. F.L. (Louis) Chapelier. Zijn laatste functie was onderofficier distributie bij de Bravo compagnie van 40 Natresbat (nu Delta compagnie van 10 Natresbat).

Wij wensen hem en ook alle collega's natuurlijk weer veel succes en plezier in het werk.

Onze depotbeheerder Sgt1 (nu b.d.) Willem Groeneveld heeft inmiddels de actieve dienst verlaten, onze archivaris AOO b.d. Fred van der Zwan werkt zich enthousiast op gezette tijden door een grote hoeveelheid schriftelijk materiaal en foto's heen en van hem kan ik nog vermelden dat het Onze Majesteit (ja, nog de vorige) had behaagd om Fred te begiftigen met het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd Fred!

Ook ben ik blij te kunnen melden dat als nieuw bestuurslid met als taak conservator binnenkort aantreedt AOO b.d. Frans Smits, die nu nog museaal

In dit nummer:

Van het bestuur	1
Sequoiah en Sherman	2
Nieuwe aanwinst	3
Nieuwe aanwinst (vervolg)	4
Openingstijden	4
Foto buitenopstelling	4

attaché is bij het Legermuseum, maar in die functie volgend jaar zal worden gepensioneerd.

In de volgende nieuwsbrief zal hij zelf iets over zichzelf en zijn voornemens schrijven.

Het bestuur wenst u weer veel leesplezier met deze nieuwsbrief en wil u graag aansporen om weer eens het mooie Museum-park Harskamp en natuurlijk vooral onze historische collectie te bezoeken.

Lkol b.d. Rob Cohen

SEQUOIAH en SHERMAN

...“ De laatste lichten
stonden in hun
opgepoetste
gevechtstenu...”

Onlangs had hij in het boek “40 jaar Korps Nationale Reserve” van drs. J.P.M. Schoenmakers gelezen over de bewapening van de Natres. Zoals die dus was t/m 1988.

En nu stond hij voor de wapenvitrine, die bijna de gehele achterwand van het museum in beslag nam. Ze waren er allemaal, de wapens waarmee hij zelf had geschoten in zijn diensttijd, tijdens herhalingsoefeningen en bij de Natres.

Een paar meter bij hem vandaan vertelde een suppoost aan een paar bezoekers over de dienstplicht. Die begon met de Eerste Oefening, de feitelijke dienstplicht. Daarna kwam het Klein Verlof van een aantal maanden. De militair was dan weliswaar afgezwaaid, maar hij stond nog onder bevel van zijn commandant en kon binnen een etmaal worden opgeroepen. De laatste periode van de dienstplicht heette het Groot Verlof. Dat duurde meestal tot het 35-ste jaar. In oorlogstijd was men mobilisabel en men kon in aanmerking komen voor herhalingsoefeningen.

Verder lopend viel hem een tekst vooral daardoor op, dat het woord “Harskamp” in rood stond afgedrukt. Hé, ja! Die oefening kende hij nog uit zijn eigen dienstplicht. De gevechtsbaan op het I.S.K. Harskamp. De soldaten moesten in de tijgersluipgang binnen vijf minuten een parcours afleggen, waarbij een gevechtssituatie zo realistisch mogelijk was nagebootst. Overal ontploften granaten, uit luidsprekers kwam oorverdovend lawaai en instructeurs schoten over de ruggen van de tijgerende militairen heen.

Boeken en bladen konden op zijn belangstelling rekenen. Hij stuitte meteen al op het artikel “Einde Oefening”, dat als volgt luidde: Op de Trip van Zoutlandtkazerne te Breda werd op 22 augustus 1996 met een feestelijke ceremonie afscheid genomen van de allerlaatste dienstplichtigen van de Koninklijke Landmacht. Het was vooral een beschaafde plechtigheid.

De laatste lichten stonden in hun opgepoetste gevechtstenu op het appél. Er was een band, er waren genodigden en natuurlijk waren er toespraken. Luitenant-generaal Schouten, de Bevelhebber Landstrijdkrachten, liet weten met gemengde gevoelens afscheid te nemen. Hij had zo zijn bedenkingen bij de vermaatschappelijking van de krijgsmacht, maar hij had toch van de meeste dienstplichtigen een hoge pet op. Uit handen van Ter Beeks opvolger Voorhoeve ontvingen de afzwaaiers een in camouflagekleuren gespoten walkman compleet met op tape vastgelegde exercitiecmando's. Na een laatste groet klonk uiteindelijk het “ingerukt.....mars” en daarmee waren de militairen vrij om te gaan. Zo kwam er een tamelijk geruisloos einde aan bijna twee eeuwen dienstplicht in Nederland.

In het “Schweizer Waffen-Magazin” las hij, dat twee Zwitsers in het “Guinness-book of records” terechtgekomen waren vanwege een revolver. “Revolvers bestaan al zo lang”, mompelde hij, “wat valt daar nog aan te veranderen, dat het heel bijzonder gevonden wordt?”.

Het is de afmeting (zie foto pag. 2). De revolver is niet groter dan een aansteker en is de kleinste, waarmee kan worden geschoten. Het is eerder zo, dat men er een heeft om iets heel bijzonders te bezitten, dan dat men er daadwerkelijk mee schiet. 6500,- Zwitserse franc en meer



...“De
gevechtsbaan
op het ISK
Harskamp.”...



betalen kopers voor de roestvrij stalen uitvoering. Machthebbers en andere kapitaalkrachtige lieden uit het Nabije- en Verre Oosten kopen er vaak 12 of meer tegelijk. En dan wel van puur goud, desgewenst gedeeltelijk voorzien van edelstenen. Mooi om vrienden en relaties een plezier te doen. Zo'n wapen kost 45.000 euro en meer. Tenslotte nog een paar bijzonderheden: kaliber: 2,34 mm, 6 patronen, lengte van het wapen: 5,5 cm, gewicht ongeladen: 19,89 gram, materiaal: staal of goud.

Zo, en nu eerst buiten eens het een en ander bekijken. Militaire voertuigen en de natuur. Het eerste wat hem opviel was een meerstammige boom vlak bij het museum. Nog zonder bladeren, wat het voor hem moeilijk maakte te kunnen zeggen wat het er voor een was. Even later nam hij plaats op een kleine open wagon van een smalspoortrein-tje.

De heer, die een beetje ruimte voor hem maakte vroeg: "Hebt u veel belangstelling voor bomen?" Na een bevestigend antwoord zei hij: "Ik ook. Onlangs was ik in Californië met een aantal natuurliefhebbers. Wij wilden heel bijzondere bomen zien. O.a. de grootste

en de hoogste. In heel wat Nationale Parken staan de reusachtige sequoiadendrons. Genoemd naar Sequoia, opperhoofd van de Cherokee-Indianen. De grootste heet General Sherman. Hoogte 84 meter, stam-omtrek 24 meter. De onderste tak zit op 40 meter hoogte. De General Sherman Tree heeft een volume van 1487 m3 hout en is daarmee het grootste levende voorwerp ter wereld. Ouderdom: 2500 jaar. En de oudste boom? En de dikste en de hoogste? Alleen nog even de hoogste. Het is een redwood in het noorden van Californië, 112 meter hoog. Twee meter hoger dan de dom van Utrecht."

Niet alleen een boom is genoemd naar generaal Sherman. Ook met een tank is dit het geval. We kunnen hem bewonderen in het Cavaleriemuseum in Amersfoort. De M4 Sherman was de belangrijkste Amerikaanse tank tijdens de Tweede Wereldoorlog. Generaal William Tecumseh Sherman, 1820-1891, maakte tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog deel uit van het Noordelijke Leger.

Kap drs. C. Kuip

...."Zo'n wapen
kost
45.000 euro
En meer."

Nieuwe aanwinst



Schenking F. Smits, 's-Gravenhage.

Van links naar rechts:

Hoornblazer van de Artillerie schutterij van Naarden, 1895-1907.

Kapitein van de Mobiele schutterij, 1831. Hij draagt hierbij de veldmuts met klep.

Korporaal van de schutterij, 1895-1907.

Kapitein van de schutterij, 1813/1814, ten tijde van de oprichting van de Landmacht.

Kapitein van de schutterij, 1895, in grote tenue voor de Inhuldiging van Koningin Wilhelmina.

Sergeant-foerier van de schutterij 1885. Hij draagt hierbij de voorloper van de kепie; de z.g. veldpet.

Kapitein-arts van de stedelijke schutterij, 1895-1907.

Kapitein van de stedelijke schutterij van rond 1820.

Sergeant-majoor van de schutterij, 1844-1865.

....."Het Korps
Nationale Reserve
bewaart de
traditie van de
Rijkschutterij
(1813-1907)".....

HIST. COLLECTIE
KORPS
NATIONALE RESERVE

Postadres

Hist.Coll. Korps Nationale Reserve,
Generaal Winkelmannkazerne,
MPC 41 C,
Postbus 9,
6732 ZG Harskamp.

Bezoekadres:

Otterloseweg 5,
6732 BR Harskamp.

Telefoonnr. 0318—454194, bgg
454192

E-mail:

a.dorrestein@mindef.nl

Nieuwe aanwinst (vervolg)



Een schilderij geschonken door de familie Van Batenburg.

Lkol N.H. van Batenburg was de eerste Korpscommandant KNR, van 18-11-1982 tot 1-11-1988.

Openingstijden

Gedurende de maanden juli en augustus 2013 zijn de openingstijden van de musea elke werkdag van 10.00 tot 16.00 uur .

DOOR VRIJWILLIGE INZET WEERBAAR



Buiten-opstelling in het Museumpark.